

Verzameling van overleden Thijs Ruiter overgedragen aan AZ

# Historie van AZ op één plek

Theo Brinkman

**Alkmaar** \* Het verleden van AZ mag er zijn, het is een historie om trots op te zijn. De enorme AZ-verzameling van de onlangs overleden Thijs Ruiter mocht dan ook niet verloren gaan, vond Goud van de Hout. De vereniging van oudspelers van AZ wilde dat de verzameling (foto's, affiches, attributen) intact bleef, kocht hem van Ruiter en schonk hem recent aan AZ. Het eindresultaat zal een vernieuwde website azhistorie.nl zijn. Het wordt een gigantische klus, daarvan zijn ze zich bewust, de mannen die de verzameling uitpluizen. Duizenden foto's zullen ze bekijken en beoordelen, om de beste te selecteren en te voorzien van ondertekeningen. Zodat er – als de klus geklaard is – een mooie, zo compleet mogelijke en correcte website is met wedstrijdfoto's uit de geschiedenis van AZ.

Elke dinsdag komen ze in het stadion bij elkaar om aan de slag te gaan met de negatieven en de foto's. Oud-spelers Jan van Veen en Bob van Rijssel, oud-journalist Sam de Jager en archivaris Jan Visser zijn de uitdaging aangegaan. Daarbij worden ze op ict-gebied bijgestaan door Ron Kuijper van AZ. Hoe lang ze ervoor nodig hebben, ze weten het niet. Misschien een jaar, misschien wel langer. „Als de website uiteindelijk klaar is, is dat



mooi voor AZ en tegelijk ook een mooi eerbetoon aan Thijs", zegt Jan Visser.

## Twaalfduizend negatieven

Thijs Ruiter overleed in september op 75-jarige leeftijd. Vier dagen voor zijn overlijden droeg hij zijn 'levenswerk' over aan Goud van de Hout. Hij wilde graag dat zijn verzameling bij AZ terecht zou komen. Dat is nu gebeurd. Twee weken geleden kreeg AZ-directeur Robert Eenhoorn het materiaal overhandigd op een bijeenkomst van Goud van de Hout. Hoofdbestanddeel: twaalfduizend negatieven. Niet alleen van foto's die door Ruiter zelf gemaakt zijn, maar ook van vakfotografen.

## Bijzonders

Maar dat was niet het enige dat Eenhoorn kreeg. Ruiter's verzameling herbergde meer bijzonders. Een authentiek aanplakbiljet van Alkmaar-Venlo bijvoorbeeld. Dat duel, in augustus 1954, is officieel de eerste profwedstrijd in het Nederlandse voetbal. Ruiter was er zelf bij, die dag. Als jochie van twaalf jaar mocht hij met zijn vader mee. De jonge Thijs was behoorlijk onder de indruk, misschien nog wel meer van de mensenmassa dan van de voetbalwedstrijd. Er kwamen tussen de tien- en veertienduizend toeschouwers op de wedstrijd af – een exact

Een van de favoriete foto's van Thijs Ruiter uit zijn 'eigen werk'. Barry van Galen scoort in maart 2005 voor AZ tegen Shakhtar Donetsk.

FOTO THUIS RUITER

## Retteketet

Retteketet is een wekelijkse rubriek over AZ, elke woensdag in het Noordhollands Dagblad. Met interviews, nieuwtjes en randverschijnselen rond de club.



aantal is niet bekend.

Jonge Thijs was direct verkocht, hij werd supporter van Alkmaar'54 en zou altijd naar de wedstrijden van de club blijven gaan. Mooi is een foto van 7 mei 1964, de dag waarop Alkmaar'54 het kampioenschap van de tweede divisie A pakte. Op de foto wordt een juichende keeper Jan van Drecht op de schouders genomen door supporters. Een van die supporters is Thijs Ruiter.

## Urk-AZ

Later bekeek Ruiter de wedstrijden niet meer vanaf de tribune, maar vanaf het veld. Hij kwam als hobbyfotograaf langs de lijn te zitten. „De eerste wedstrijd waar ik foto's

van maakte was Urk-AZ in 1985, met een gewoon cameraatje”, vertelde hij eens in deze krant. „Van Arie Ligthart en Klaas Moleenaar kreeg ik toestemming om bij thuiswedstrijden foto's te maken. Meestal schoot ik een rolletje vol. Ik was blij als er vier of vijf goeie foto's tussen zaten.” Zijn eigen foto's vormen een groot deel van zijn verzameling. Daarnaast kreeg hij in de loop van de tijd foto's van andere fotografen. Ook die zullen te zien zijn op de website, die hij trouwens zelf enkele jaren geleden al opzette. Hij wilde zijn verzameling niet 'voor zichzelf' houden. „Mocht er wat met mij gebeuren, dan kunnen



Thijs Ruiter in 2003 met het authentieke affiche van de wedstrijd Alkmaar-Venlo.

FOTO JOOP BOEK

supporters en oud-spelers toch die foto's bekijken”, was zijn uitleg. Om aan bijzondere spullen voor zijn AZ-verzameling te komen zocht Ruiter soms oud-spelers op. Zo kwam hij aan het beroemde affiche uit 1954. „Toen ik bij Henk van der Sluis in Beverwijk was, merkte hij hoe fanatiek ik aan het verzamelen was. Hij zei: 'Ik heb wel iets moois voor je' en hij haal-

de dit prachtige affiche van Alkmaar-Venlo uit de kast. Ik heb 't ingelijst en het hangt nu al zo'n 25 jaar bij mij thuis”, vertelde Ruiter er later over. „Telkens als ik de hal binnenkom, zie ik 't en denk ik terug aan die beginjaren van het profvoetbal toen er nog gestreden werd om een winstpremie van 40 gulden.” Het affiche zal nu een plek in het stadion krijgen.

Noordhollandse Profclub Alkmaar

Gemeentelijk Sportpark  
Alkmaar

Zaterdag 14 Aug. 1954

Aanvang 18 uur

NEDERLANDS EERSTE PROFWEDSTRIJD

# ALKMAAR VENLO

„ALKMAAR 700 JAAR STAD”

TOEGANGSPRUZEN:

Tribune . . . . f 2.--  
Paddock . . . . f 1.50  
1e Rang . . . . f 1.50  
2e Rang . . . . f 1.--

VOORVERKOOP  
plus 10 cent extra bij:

