

Hoop

60 IN SECONDEN

Onlangs kwam ik in het bezit van een oud Philips-radiootje waarop, tussen allerlei gewone stations als Toulouse, Brussel, Parijs en Berlijn op de zenderschaal heel kriebelig 'Herrijzend Nederland' staat vermeld. Ik vroeg aan de verkoper, de man woonde in Ees (?), hoe hij eraan was gekomen, want dat is altijd leuk om te weten. Overgrootvader, journalist, boer, minister... achter ieder radiootje schuilt een verhaal. Nee, klonk het antwoord, hij had hem ooit gekocht van iemand uit Valthe (???). Zo leer je Nederland kennen - het zijn dorpjes ergens ver weg in de provincie. Maar dat terzijde. Dan is het verhaal achter de zender Herrijzend Nederland interessanter. Er is veel over te vinden op internet. Al in de beginjaren van de oorlog begon een groepje medewerkers van het Philips Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven met de bouw van een radiozender. De gedachte was dat de bezetter bij zijn uiteindelijke aftocht alle radiozenders onklaar zou maken, zodat ons land na de verhoopte bevrijding niet meer over radiozenders zou beschikken. De zender werd gebouwd onder de ogen van de Duitsers, die nooit argwaan kregen. Journalist H.J. van den Broek (vader van minister van Staat Hans van den Broek), kapitein in het Nederlandse leger, was nauw betrokken bij de dienst van Radio Oranje in Londen en werd in de verwachting van de bevrijding door de regering in Londen naar ons land gestuurd om daar een radiozender in de lucht te helpen brengen. De laatste hoofdstukken van zijn boek 'Hier Radio Oranje' geven een sfeervolle inkijk in de aanloop naar radiozender Herrijzend Nederland en de verdere geschiedenis. De zender kwam in de lucht op 3 oktober 1944, drie weken na de bevrijding van Eindhoven. De uitzendingen duurden maar negen maanden, tot 7 juli 1945 toen ook de rest van Nederland al was bevrijd. Met deze radio, geluid van hoop, moest men in grote delen van Nederland de hongerwinter dus nog zien door te komen.



Hein Flach
h.flach@mediahuis.nl

EINDE Dagen Monumentenloods lijken geteld
'Het doet pijn als alles in de shredder gaat'

Wordt de sleutel straks ingeleverd en belanden al die deurknoppen, tegels, schouwen en deuren in de vergruizer? Het einde nadert van de Monumentenloods, een schatkamer voor handige historici, een kerkhof van oude spullen.



Dominic Schijven
d.schijven@mediahuis.nl

Alkmaar ■ Het oude huis staat in de verkoop. Het tijdelijk onderkomen is eindig. Een ander thuis ligt niet voor de hand. Dakloos zijn is ook geen optie. „We hebben geen garanties voor de toekomst”, geeft Jos Stroomer aan van de Historische Vereniging Alkmaar.

Stroomer beheert de Monumentenloods op Bedrijventerrein Oudorp. De opslag van oude deurknoppen, gevels, tegels, ramen, beelden leeft op geleende tijd en het einde lijkt te naderen.

Torenburg

De Monumentenloods zit aan de Edisonweg op het bedrijventerrein, maar begon aan het monumentale pand Torenburg 3 in de binnenstad. De bedoeling was daar terug te keren na restauratie en aanpassingen. Het pand staat nu te koop voor net geen 200.000 euro. „Het college heeft ons gemeld het te verkopen. We zijn op de hoogte...”, zegt Stroomer.

Hij kiest voor begrip. Dat pand re-

noveren kost nog eens twee ton, heeft een deskundige hem ooit verteld. Het is hem daarom ook wel duidelijk waarom de gemeente er vanaf wil. „Als wethouder had ik hetzelfde besluit genomen.”

Het besluit heeft gevolgen. Hoewel Stroomer tevreden is met het tijdelijk verblijf op de Edisonweg in Oudorp, weet hij ook dat er een einde komt aan tijdelijk. Het is wachten tot de sloopkogel komt om plek te maken voor een nieuw stadsdeel op het bedrijventerrein. „Er zijn zorgen. Blijft de loods ergens voortbestaan? We willen zekerheid, maar we hebben geen garantie. Er is niets zwart op wit, dat zouden wij wel willen. Hoe lang hebben we nog? Een jaar of drie of vier?”

Geen garanties

„Zou ik in een ideale situatie kiezen voor de Edisonweg of de Torenburg? Dat weet ik niet. Ik probeer niet te beredeneren vanuit een ideaal, maar vanuit mijn positie. Ik heb lang in dubio gezeten. Torenburg is wel een bijzonder pand, maar ook vreselijk proppeen. Het is klein en er is een parkeerprobleem. En die renovatie van 200.000 euro... „Ik ben tevreden aan de Edisonweg. Maar ja,

Ijzeren geheugen

Het doel van de Monumentenloods is om spullen van voor ongeveer 1940 in leven te houden en daarmee ook het ijzere geheugen van Alkmaar. Onderdelen beginnen bij een monument, worden na sloop naar de loods gebracht en moeten dan -idealiter- weer op een monument komen. De loods is iedere woensdagochtend en op afspraak geopend.

„daar heb ik geen garanties.”

Het is aan de gemeente om een plekje te gunnen. Zelf iets vinden, lukt niet. „Ik kan dat niet overzien.” Hij weet alleen dat het Stedelijk Museum geen ruimte voor opslag heeft.



„Wanneer wordt er echt gebouwd? Ze kunnen toch eerst de Kanaalzone volbouwen? Hoe snel zouden ze zijn? Ik zei wel drie jaar, maar misschien zijn het er tien.” ARCHIEFFOTO'S JIFOTO.NL / JAN JONG

De heren van de Monumentenloods hebben geen positie. „Strikt genomen handelen wij in persoon van de gemeente Alkmaar. De opbrengsten zijn voor ons, maar zij kunnen de sleutel in de deur om draaien en dan zijn we klaar. Wij zijn totaal afhankelijk.” Een voordeel is er wel: ze betalen geen huur.

Hij behoudt nog hoop. „Wanneer wordt er echt gebouwd? Ze kunnen toch eerst de Kanaalzone volbou-

wen? Hoe snel zouden ze zijn? Ik zei wel drie jaar, maar misschien zijn het er tien.” De Monumentenloods is een succes, stelt de Alkmaarder. „Het is duurzaam, we recylen, en voor de Historische Vereniging Alkmaar is het een inkomstenbron van 3000 à 4000 euro per jaar.”

Het avontuur is niet zonder moeilijkheden. „Het loopt ook weer niet storm. We hebben een kleine doel-

groep. Restaurateurs kennen de loods niet en mensen doen vaak beroep op een deskundige voor werk in huis.”

Doemscenario

Stroomer bespiegelt op het doemscenario: Wat gebeurt er na sluiting met al de voorwerpen? „Strikt genomen is dat aan de gemeente. Wij leveren de sleutel in en kunnen dan zeggen: 'zoek het maar uit'. Dan kan

de gemeente Alkmaar doen wat Amsterdam deed anderhalf jaar geleden. Die deed de loods open en zei tegen de Amsterdammers: 'haal maar op'.”

„Zo willen wij het niet doen. Wij willen loyaal meewerken. We proberen nu al spullen te plaatsen, zoals een jaar geleden een gevelsteen aan het Fniidsen.”

Dat is voor veel spullen minder eenvoudig. „Zo hebben we een

prachtige haardplaats uit 1700. Die is 600 euro waard, maar wat doe je ermee? 'Ik heb geen haardplaats', zegt iedereen.”

Het is voor de fijnproevers. „t is wat een gek - nee een historicus, er voor geeft. Je moet er oog voor hebben, anders is het maar rotzooi.”

En voor rotzooi staat de vergruizer klaar. „Ja het doet pijn als alles straks de shredder in gaat en vergruisd wordt.”

Recordaantal arrestaties in regio door anonieme kliklijn

Alkmaar ■ De politie-eenheid Noord-Holland heeft door binngekomen tips via 'Meld Misdaad Anoniem' in 2021 een recordaantal aanhoudingen kunnen verrichten: 294. Dat blijkt uit jaarcijfers van deze kliklijn (0800-7000) en -site (meldmisdaadanoniem.nl).

Er kwamen vorig jaar 1839 'geheime' meldingen uit Noord-Holland binnen, een fractie minder dan in 2020: 1859. Op basis van de informatie konden toen 221 verdachten worden ingerekend.

Een geruchtmakende zaak waarin anoniem is getipt en die vorig jaar voor twee verdachten tot maandenlange gevangenisstraffen leidde, is de zware mishandeling van drie Duitse toeristen in Egmond aan Zee (zomer 2017). Het geweld dat bij dat incident is uitgeoefend,

werd een van de slachtoffers zelfs bijna fataal.

Een andere kwestie die via 'Meld Misdaad Anoniem' aan het licht kwam, is het aanzetten tot prostitutie van een minderjarig meisje door een Alkmaarder. De man wisselde onder een valse vrouwennaam 15.000 appjes met haar uit, deed zich voor als vriendin, liet haar naaktfoto's opsturen en dwong het meisje tot betaalde seks met klanten. Deze verdachte van online grooming kreeg een behoorlijke celstraf.

De meeste binngekomen tips in Noord-Holland gingen over softdrugs (687), harddrugs (436) en geweldsdelicten (242). Bij politie-invallden konden bijna 24.000 wietplanten, 39 slag- en steekwapens plus 34 vuurwapens in beslag worden genomen.

COLOFON Noordhollands Dagblad

Hoofredacteur:
Corine de Vries, Jan 't Hart (adjunct) en Gerben van 't Hek (adjunct)

Secretariaat:
redactiesecretariaat@mediahuis.nl

Hoofdkantoor:
Mediahuis Nederland B.V.
Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam
088 - 8249111

Redactiechef:
Hedzer Faber

Regiokantoor:
Gedempte Nieuwesloot 72, 1811 KT Alkmaar
Tel. 072-5184000 of redactie.ac@nhd.nl

Online:
Website nhd.nl, Twitter @nhdagblad of op Facebook: facebook.com/alkmaarschecourant/

Raad voor de Journalistiek:
Noordhollands Dagblad volgt de leidraad van de Raad voor de Journalistiek. Ga naar: rvfj.nl

Vragen van abonnees:
Voor bezorgklachten of vragen over abonnement: mijn.noordhollandsdagblad.nl, bel Klantenservice, 088 - 8241111 of maak gebruik van onze WhatsApp-service op 072-5184020.

Openingstijden:
Werkdagen: 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 08.00 - 11.00 uur

Advertentie opgeven:
samenwerken@mediahuis.nl

Familieberichten:
088 - 8240135 of familieberichtenopinternet.nl

Rechtenvoorbehoud:
Alle rechten t.a.v. deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden en berusten bij Mediahuis Nederland B.V. Op het gebruik van deze uitgave is het bepaalde in de algemene gebruiksvoorwaarden van Mediahuis Nederland van toepassing: mediahuis.nl/gebruiksvoorwaarden.
©Mediahuis Nederland B.V., 2020

„
Er is niets zwart op wit, dat zouden wij wel willen. Hoe lang hebben we nog? Een jaar of drie of vier?”



De 170 jaar oude gevelsteen kreeg een plek aan de Remonstrantse Kerk.



De loods is een kerkhof en een schatkamer.

advertentie

Molinari in Andijk

MOBIEL INTERIEUR

Verfijnd Italiaans comfort. Model Aspen vanaf 2700,-
www.mobieliinterieur.nl
8000m² woondesign